

231. Bijbelstudie over GOG DAN MAGOG - GOG EN MAGOG GOG UMAGOG

גוג ומגוג

Deel 3: Het Noorderland

In deel 2 van deze studiereeks kwamen wij tot de conclusie, dat de vijandelijke alliantie tegen Israël zoals beschreven in Psalm 83, die wij met de proxies van Iran alsmede de gevaarlijke islamistische infiltranten in de Westerse landen hebben geïdentificeerd, eerst moeten zijn uitgeschakeld, voordat het volk Israël relatief veilig en onbezorgd kan leven. Dat is immers de voorwaarde om de profetie over Gog en Magog in vervulling te laten gaan. Volgens Ezechiël 38:8,11 en 14 gaat er aan de onverwachte aanval door Gog en zijn bondgenoten namelijk een schijnvrede vooraf, waarin het volk Israël veilig en onbezorgd in het land van hun voorouders leeft, waarin ze uit de גלות galut [diaspora] teruggekeerd zijn.

Zolang de Israëli's zich echter nog bedreigd voelen omdat ze voortdurend bestookt worden met raketten en drones en zich onveilig voelen vanwege de terroristische aanslagen kan de grootscheepse aanval van Gog en zijn bondgenoten nog niet plaatsvinden. Pas als Hamas en alle andere Palestijnse terreurorganisaties, Hizbollah, de Houti's en de overige pro-Iraanse milities volledig verslagen zijn en geen gevaar meer vormen, kunnen de Israëli's de draad weer oppakken en in gerustheid wonen zonder muren en checkpoints, grendels en deuren. Daarom is het zo belangrijk om het nieuws nauwgezet te volgen, maar dan wel via betrouwbare bronnen en niet via de linkse leugenmedia, die in bijbelse termen als 'valse profeten' aangemerkt kunnen worden, want ze draaien alles om, nemen het op voor de terroristen en geven de schuld aan Israël. Op hen is van toepassing wat reeds vele eeuwen geleden voorspeld was: *"Wee hun die het kwade goed noemen, en het goede kwaad; die de duisternis voor licht doen doorgaan, en het licht voor duisternis, die het bittere voor zoet uitgeven, en het zoete voor bitter!"* (ישעיהו) Yeshayahu [Jesaja] 5:20, Herziene Statenvertaling). Bijbel in Gewone Taal: *"Sommige mensen noemen alles wat goed is, slecht. En alles wat slecht is, noemen ze goed. Die mensen veranderen het licht in duisternis. En van het donker maken ze licht. Alles wat bitter is, maken ze zoet. En alles wat zoet is, maken ze bitter. Het zal slecht aflopen met die mensen!"* **Bahasa Indonesia:** *"Celakalah mereka yang mengatakan yang jahat itu kebaikan, dan kebaikan itu jahat; yang menempatkan kegelapan pada terang, dan terang pada kegelapan; yang menaruh pahit pada manis, dan manis pada pahit!"*

Wij leven daadwerkelijk in profetische tijden en zien het allemaal letterlijk om ons heen gebeuren. Het is nog maar een kwestie van tijd totdat de terroristen בעזרת השם b'ez'rat HaShem [met G'ds hulp] verslagen zullen zijn en daarna zal er inderdaad een korte periode van vrede volgen om zich van de oorlog te herstellen. Ondertussen zien wij een groeiende toenadering tussen de Russische Federatie, de Islamitische Republiek Iran, Turkije en de Organisatie van Turkse Staten, hetgeen enkele jaren geleden nog niemand voor mogelijk had gehouden. Toch als u ziet dat er aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, dan kunt u de vervulling van Ezechiël's profetie spoedig verwachten:

Terugkeer uit het Noorderland

"Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest. Teruggekeerd leeft het daar zonder zorgen. [...] Dit zegt de Eeuwige G'd: Als het zover is, zul je boze plannen uitdenken. Je denkt: Dat land van niet-ommuurde steden zal ik aanvallen; ik zal optrekken tegen die argeloze mensen die zo onbezorgd leven in hun steden zonder muren, grendels of poorten. Je gaat erheen om te plunderen, te roven en buit binnen te halen, om de puinhopen die weer bewoond worden aan te vallen. Daar woont een volk dat uit vele volken bijeen is

gekomen, dat vee en bezit verworven heeft en nu de navel van de wereld bewoont. [...] Profeteer daarom, mensenkind, zeg tegen Gog: Dit zegt de Eeuwige G'd: Wanneer Mijn volk Israël een onbezorgd bestaan leidt, zal dat jou bekend worden!" (יחזקאל Yechez'q'el [Ezechiël] 38:8, 10-12 en 14, Tanach, de Joodse editie van de NBV). Groot Nieuws Bijbel: "Na verloop van vele jaren zal Ik je bevel geven op te trekken tegen een land dat zich juist hersteld heeft van de oorlog. De bewoners zijn uit vele volken bijeengekomen en wonen nu veilig op de bergen van Israël die eens volledig verwoest waren. [...] Dit zeg Ik, G'd, de Eeuwige: als dat ogenblik aanbreekt, zullen er boze plannen in je opkomen. Je besluit op te trekken tegen een land zonder verdediging, waar de mensen veilig en onbezorgd leven, in steden zonder muren of vergrendelde poorten. Je gaat om te plunderen en te roven, om steden aan te vallen die pas weer opgebouwd en bewoond zijn, om mensen te overvallen die uit verre landen bijeengekomen zijn en nu wonen in het centrum van de wereld, waar ze vee en ander bezit verworven hebben. [...] Spreek daarom tot Gog, mensenkind, en zeg hem namens Mij: Op het ogenblik dat Mijn volk zich veilig waant, zul je opbreken!" **Bahasa Indonesia:** "Sesudah berhari-hari engkau akan dikunjungi. Dan sesudah bertahun-tahun, engkau akan masuk ke sebuah negeri yang telah berbalik dari pedang itu, yang dikumpulkan dari banyak bangsa di atas gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan, tetapi dia telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semua akan tinggal dengan aman. [...] Beginilah Tuhan Elohim berfirman: Akan terjadi pada hari itu, perkataan-perkataan akan timbul dari dalam hatimu, dan engkau merancang suatu rancangan yang jahat. Engkau akan mengatakan: Aku akan pergi ke negeri tanpa benteng, aku akan pergi kepada mereka yang merasa tenang, yang hidup dengan aman, mereka semua hidup tanpa tembok, dan tidak ada palang atau gerbang bagi mereka, untuk menjarah jarahan dan menerkam mangsa, untuk mengembalikan tanganmu ke atas reruntuhan yang didiami, dan terhadap orang-orang yang dikumpulkan dari bangsa-bangsa, yang mengusahakan kawan-an ternak dan harta benda, yang tinggal di tengah-tengah negeri. [...] Oleh karena itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan engkau harus mengatakan kepada Gog: Beginilah Tuhan Elohim berfirman: Tidakkah engkau mengetahui bahwa pada hari itu umat-Ku Israel diam dengan aman?"

Het is zeer opmerkelijk dat de profeet hier spreekt over een toekomstige aanval op zijn land, dat zich op dat moment nog maar net van een oorlog hersteld zou hebben en op zijn volk, dat uit vele landen zou zijn teruggekeerd, terwijl hijzelf en zijn volk zich op het tijdstip dat hij dit schreef nog steeds in ballingschap bevond en er van een eventuele terugkeer helemaal geen sprake kon zijn. Toch was Ezechiël niet de enige profeet, die de toekomstige terugkeer voorspelde.

Zo schreef Jeremia: "In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan, en zij zullen tezamen uit het Noorderland komen naar het land dat Ik aan uw vaderen ten erfdeel gegeven heb. [...] Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord van de Eeuwige, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Eeuwige leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer: Zo waar de Eeuwige leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen! [...] Want zie, de dagen komen, luidt het woord van de Eeuwige, dat Ik in het lot van Mijn volk Israel en Juda een keer breng, zegt de Eeuwige, en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Dit nu zijn de woorden die de Eeuwige over Israel en Juda gesproken heeft!" (ירמיהו Yir'm'yahu [Jeremia] 3:18, 23:7-8 en 30:3, NBG). NBV: "In die tijd zal Juda zich bij Israël voegen, en samen zullen ze uit het noorden naar dit land komen, dat Ik hun voorouders in bezit heb gegeven! [...] Daarom, de dag zal komen, spreekt de Eeuwige, dat er niet meer wordt gezegd: Zo waar de Eeuwige leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd, maar: Zo waar de Eeuwige leeft, die de nakomelingen van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit alle andere landen waarheen Hij hen verbannen had.. Dan zullen ze weer in hun eigen land wonen! [...] Want de dag zal komen, zegt de Eeuwige, dat Ik het lot van Mijn volk Israël en van Juda ten goede keer, dat Ik hen terugbreng naar het land dat Ik hun voorouders gegeven heb en dat zij het in bezit zullen nemen, spreekt de Eeuwige!" **Bahasa Indonesia:** "Pada waktu itu keluarga Yehuda akan berjalan bersama keluarga Israel, dan mereka akan masuk bersama-sama dari negeri utara, ke negeri yang telah Aku jadikan pusaka kepada leluhurm. [...] Oleh karena itu, lihatlah, hari-hari itu tiba, firman Tuhan, bahwa

mereka tidak akan berkata lagi: Demi Tuhan yang hidup, yang telah membawa bani Israel keluar dari tanah Mesir; tetapi, demi Tuhan yang hidup, yang telah membawa dan memimpin keturunan keluarga Israel keluar dari negeri utara, serta dari seluruh negeri ke mana mereka telah Dia halau. Dan mereka akan tinggal di negeri mereka sendiri! [...] Sebab, lihatlah hari-harinya sedang datang, firman Tuhan, maka Aku akan memulihkan penawanan umat-Ku, yaitu Israel dan Yehuda, Tuhan berfirman, dan Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah Aku berikan kepada leluhur mereka dan mereka akan memilikinya!"

Het Noorderland ofwel het land van het Noorden waarover Jeremia in hoofdstuk 23 sprak, kan met het oog op de eindtijd alleen maar Rusland zijn. Hij heeft het dus nadrukkelijk op de eerste plaats over de terugkeer van de Russische Joden en pas daarna over de Joden uit alle overige landen. En inderdaad vormden de Joodse vluchtelingen uit het voormalige Russische Tsarenrijk vanwege de golven van pogroms al sinds 1880 de grootste groep van teruggekeerde Joden in het land van hun voorouders. Vooral de pogrom van 1903 in het Moldavische Kishinev, waarbij talrijke Joodse mannen werden afgeslacht, 600 Joodse vrouwen werden verkracht en 1500 Joodse woningen en winkels werden verwoest, gaf de zionistische beweging een impuls. Vele bloedbaden in het hele Russische Rijk zoals dat in Kishinev legden later in G'ds land de basis voor de eerste Joodse zelfverdedigingsmilitie **השומר** HaShomer [de Wachter], om de Joodse nederzettingen te beschermen tegen Arabische aanvallen.

Dat de meeste **עולים** olim [teruggekeerde Joden] al vanaf de Ottomaanse tijd afkomstig waren uit Rusland, het Noorderland, is op zich niet zo verwonderlijk, want het immens grote Russische Rijk was al sinds de vierde eeuw het woongebied van de grootste Joodse bevolking ter wereld. Door het openlijke antisemitisme was het Keizerrijk Rusland echter eeuwenlang een vrij vijandige omgeving voor de Joden. Zij leefden in hun Shtetls [stadjes] weliswaar traditioneel volgens de regels van de halacha, maar werden door de Russen nochtans zeer beperkt in hun rechten en zelfs regelmatig aangevallen, vooral door de Kozakken. Wij kennen dit vanuit het musical "Fiddler on the Roof". Deze zware vervolgingen hebben toen bijgedragen tot de massamigratie van ruim 2 miljoen Joden, die Rusland tussen 1880 en 1920 ontvluchtten om zich vooral in de Verenigde Staten en in het land van hun voorouders te vestigen, dat toen nog deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk.

Toch ook na de Russische Revolutie van 1917 volgden nog meer pogroms waarbij in totaal ruim 250.000 Joden door de Russen werden afgeslacht, en tussen 1918 en 1920 werden er bovendien nog 150.000 Joden vooral in de Oekraïne vermoord omdat de Joodse bevolking ervan werd beschuldigd, tijdens de Eerste Wereldoorlog met de Duitsers te hebben geheuld. Al gauw volgden er anti-joodse wetten en werd het gebruik van het Hebreeuws op scholen al vanaf 1919 door de Sovjet-autoriteiten verboden. Ook het bezit van Hebreeuwse boeken werd verboden en Hebreeuwse kranten en tijdschriften werden niet meer uitgegeven. Rabbijnen werden opgepakt en velen van hen moesten onderduiken. Honderdduizenden Russische en Oekraïense Joden moesten naar Polen vluchten.

Tijdens de zogeheten 'Grote Zuivering' onder de dictator Stalin in de jaren '30 werden Joodse scholen gesloten en talrijke Joodse leiders werden gearresteerd en vervolgens geëxecuteerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen meer dan twee miljoen Russische Joden door de Shoa [Holocaust] om het leven. Degenen die naar andere delen van de USSR konden vluchten, werden door de Sovjets voorlopig met rust gelaten omdat ze hen nog nodig hadden voor hun strijd tegen de nazi's, maar na de oorlog laaide het antisemitisme weer op en werden de Joden opnieuw door Stalin onderdrukt en zwaar vervolgd. Zo werden op 12 augustus 1952 op bevel van Stalin de dertien meest prominente Joodse intellectuelen, waaronder schrijvers, dichters en acteurs geëxecuteerd. Maar ook onbekende Sovjet-Joden waarvan het totale aantal niet meer te achterhalen is, waren na de oorlog op mysterieuze wijze verdwenen.

De Joden werden in de Koude Oorlog door de communistische regering tot ideologische vijanden verklaard omdat zij als een veiligheidsrisico en mogelijke verraders of sympathisanten van het Westen werden gezien, en dienovereenkomstig ook als zodanig behandeld. Zij werden geconfronteerd met systematisch, institutioneel antisemitisme, dat hun functioneren in de maatschappij blokkeerde. De Sovjet-Joden werden beroofd van hun burgerrechten, mochten niet naar de universiteit, bepaalde beroepen niet uitoefenen en sommige overheidssectoren waren bijna volledig verboden terrein voor Joden, waardoor velen zich gedwongen voelden om

hun naam te veranderen. Bovendien verhinderden de opgelegde beperkingen op religieus onderwijs en expressie de Joden om deel te nemen aan het Joodse culturele en religieuze leven. Daarom riep de Eeuwige Zijn volk op: “Op, Op! Vlucht uit het Noorderland! luidt het woord van de Eeuwige, want naar de vier windstreken des hemels heb Ik u uiteengedreven, luidt het woord van de Eeuwige!” (זכריה Z'char'ya [Zacharia] 2:6, NBG). **Bahasa Indonesia:** “O, o, sekarang luputkanlah dirimu dari negeri utara, firman Tuhan, sebab Aku telah menyerakkan kamu seperti keempat penjuru mata angin di langit, firman Tihan!”

Vele Joden dienden dan ook een aanvraag in om naar Israël te emigreren, maar doorgaans werd dit geweigerd en in zekere mate zelfs gestraft, omdat het aanvragen van een uitreisvisum door de Sovjet-autoriteiten gezien werd als een daad van verraad. De Joden die om toestemming vroegen om te mogen emigreren liepen daarmee een groot persoonlijk risico omdat een officiële weigering vaak gepaard ging met ontslag van hun werk en andere vormen van sociale uitsluiting en economische druk, wat hen kwetsbaar maakte voor beschuldigingen van sociaal parasitisme, een strafbaar feit. De potentiële emigranten aan wie het uitreisvisum geweigerd werd, werden destijds op denigrerende wijze ‘refuseniks’ genoemd.

Toch zorgden sterke internationale veroordelingen ervoor dat de Sovjet-autoriteiten deze aanvragen eerst bij mondjesmaat goedkeurden, maar later het emigratiequotum wel aanzienlijk verhoogden. Zo mochten in de jaren '60 en '70 slechts 4.000 Joden uit de USSR emigreren, maar in het daaropvolgende decennium steeg het aantal tot 250.000 omdat de liberale regering van Michail Gorbatsjov onbeperkte Joodse emigratie toestond. Als gevolg van de instorting van de Sovjet-Unie in 1991 vond er een massale Joodse emigratie plaats. Sinds de jaren '70 immigrerden in totaal meer dan 1,1 miljoen Russen van Joodse afkomst naar Israël, waarvan echter 240.000 weliswaar niet als halachisch Joods werden beschouwd, maar wel in aanmerking kwamen onder de Wet op Terugkeer vanwege hun Joodse afkomst of huwelijk. Al geruime tijd heeft Rusland van alle landen het hoogste percentage aliya naar Israël. In 2013 immigrerden 7.520 Joden, bijna 40% van alle olim, vanuit de Russische Federatie naar Israël. In 2018 werd geschat dat de Russische Joden 12,4% van de Israëlische bevolking uitmaken. Tegenwoordig schat men het aantal Joodse immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie in Israël op 1.544.000, inclusief degenen die niet volgens de halacha als Jood erkend zijn, waaronder ongeveer 35.000 christenen en 10.000 messiaanse Joden.

Met deze cijfers voor ogen kunnen we de woorden van de profeet beter begrijpen: “Zo waar de Eeuwige leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen!” (ירמיהו Yir'm'yahu [Jeremia] 23:8, NBG). **Bahasa Indonesia:** “Tetapi, demi Tuhan yang hidup, yang telah membawa dan memimpin keturunan keluarga Israel keluar dari negeri utara, serta dari seluruh negeri ke mana mereka telah Dia halau. Dan mereka akan tinggal di negeri mereka sendiri!” Het is dan ook beslist geen toeval, dat Gog vanuit hetzelfde Noorderland zal komen om Israël zal aanvallen, van waar de Joden naar het land van hun voorouders zijn teruggekeerd. Hij zal er wel van uitgaan, dat er in het land Israël veel te halen valt, als er zo gigantisch veel Joden uit zijn land daar naartoe zijn vertrokken. Gebruik makend van Gog's hebzucht en machtswellust zegt de Eeuwige:

Aanval vanuit het Noorderland

“Mensenkind, profeteer tegen Gog, zeg: Dit zegt de Eeuwige G'd: Ik zal je straffen, Gog, oppervorst van Meshech en Tuval. Ik kom je halen, Ik sleep je mee, Ik laat je uit het uiterste noorden komen en breng je naar de bergen van Israël!” (יחזקאל Yechez'q'el [Ezechiël] 39:1-2, Tanach, de Joodse editie van de NBV). Groot Nieuws Bijbel: “Mensenkind, klaag Gog aan. Zeg hem uit Mijn naam: Ik zal ingrijpen, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal. Ik kom je halen en sleep je mee. Ik dwing je op te rukken vanuit het hoge noorden om een aanval te doen op de bergen van Israël!” **Bahasa Indonesia:** “Dan engkau, hai anak manusia, bernubuatlah terhadap Gog dan engkau harus mengatakan: Beginilah Tuhan Elohim berfirman: Lihat, Aku akan melawanmu, hai Gog, raja agung Rosh, Mesekh dan Tubal! Dan Aku akan membawa engkau kembali dan menuntunmu. Dan Aku akan membawa engkau naik dari sebelah utara dan akan membawa engkau ke gunung-gunung Israel!”

Bij het lezen van de profetie dat Gog uit het uiterste noorden zal komen om Israël aan te vallen moet ik meteen aan een soortgelijke profetie denken: “Zo zegt de Eeuwige: Zie, er komt een volk **uit het Noorderland**, een grote natie maakt zich op van het uiterste der aarde. Boog en spies omklemmen zij; meedogenloos is het en zonder erbarmen. Hun rumoer bruist als de zee en zij rijden op paarden; het is toegerust als één man voor de strijd, tegen u, dochter Sions! [...] Hoor een gerucht! Zie, het komt! Een groot geraas **uit het Noorderland**, om de steden van Juda te maken tot een woestenij, een verblijfplaats van jakhalzen.” (ירמיהו Yir'm'yahu [Jeremia] 6:22-23 en 10:22, NBG). NBV: “Dit zegt de Eeuwige: Er komt een volk **uit het noorden**, een grote overmacht. Ze komen van de einden der aarde, worden aangevuurd tot de strijd. Ze houden boog en zwaard gereed, wreed zijn ze, meedogenloos. Hun krijgsumoer klinkt als een bulderende zee, ze komen op paarden aangestormd. Hun leger is in slagorde, als één man gereed voor de strijd. Het richt zich, vrouwe Sion, tegen jou! [...] Luister! Een geluid komt naderbij, een machtig gedreun **uit het noorden**, om Juda's steden tot een woestenij te maken, tot een oord voor jakhalzen!” **Bahasa Indonesia:** “Beginilah Tuhan berfirman: Lihatlah, suatu bangsa datang **dari negeri utara**, dan suatu bangsa yang besar akan dibangkitkan dari penjuru-penjuru bumi. Mereka memegang busur dan tombak, mereka kejam dan tidak berbelaskasihan. Suara mereka gemuruh seperti lautan, dan mereka menunggang kuda, berbaris seperti seorang yang akan berperang terhadap engkau, hai putri Sion! [...] Perhatikanlah, bunyi berita yang sedang datang! dan kegemparan besar **dari negeri di utara**, untuk menjadikan sunyi kota-kota Yehuda, sarang serigala!”

Natuurlijk bedoelt Jeremia met het volk uit het Noorderland op de eerste plaats de Babyloniërs, die zijn land vanuit het noorden binnenvielen, maar zoals bij de meeste profetieën het geval is, is ook hier weer sprake van een **dubbele profetie met een voorvervulling in de nabije toekomst en een eindvervulling in de verre toekomst**. Dit principe moeten wij ons steeds voor ogen houden! Dat het ook in het bovenstaande citaat daadwerkelijk om een eindtijdprofetie gaat blijkt duidelijk uit de aanvullende vermelding, dat het volk uit het Noorderland van het uiterste der aarde komt, ofwel uit het uiterste noorden, tot het Noordpool aan toe. Dat is een belangrijk detail dat beslist niet op het Babylonische Rijk van toepassing kan zijn, maar wel op de Russische Federatie!

Grootscheepse aanval op Noord-Israël

“Met je troepen en al je bondgenoten zul je optrekken als een stormwind, als een wolk die het land overdekt! [...] Dan komen jij en je vele bondgenoten **uit je woonplaats in het uiterste noorden**, al die mannen te paard, die grote menigte, dat talrijke leger. Als een wolk die het land overdekt zul je tegen Mijn volk Israël optrekken. Eens zal ik je naar Mijn land brengen, en als ik alle volken door jou, Gog, laat zien dat Ik heilig ben, zullen ze beseffen wie Ik ben!” (יחזקאל Yechez'q'el [Ezechiël] 38:9, 15-16, Tanach, de Joodse editie van de NBV). Het Boek: “U en uw bondgenoten, een enorm en angstwekkend leger, zullen als een storm op hen afkomen en het land als een wolk bedekken! [...] **Overal uit het noorden** zullen uw cavalerie-eenheden optrekken en het land bedekken als een wolk. Dit zal in de verre toekomst gebeuren, in de laatste dagen van de geschiedenis. Ik zal u tegen Mijn land laten optrekken en door de vreselijke verwoestingen, die u voor hun ogen aanricht, zal Ik Mijn heiligheid laten zien zodat u, Gog, zult beseffen dat Ik de heilige G'd ben!” **Bahasa Indonesia:** “Engkau akan muncul, engkau akan datang seperti sebuah angin badai, engkau akan seperti awan menutupi negeri itu, engkau dan seluruh pasukanmu dan banyak bangsa bersama engkau! [...] Engkau akan datang **dari tempatmu di sebelah utara**, engkau dan dengan banyak bangsa besertamu, semua yang menunggang kuda, suatu kumpulan yang besar, dan suatu pasukan yang kuat. Engkau akan datang atas umat-Ku Israel seperti segumpal awan, menutupi negeri itu. Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, Aku akan membawa engkau ke atas tanah-Ku, supaya bangsa-bangsa mengenal Aku, ketika Aku dikuduskan melalui engkau di depan mata mereka, hai Gog!”

In vers 15 staat nadrukkelijk vermeld, dat Gog samen met al zijn bondgenoten **uit het noorden** zal komen, een groot leger van vele volken! Daaruit blijkt, dat ze Israël dus niet rechtstreeks vanuit hun eigen landen van alle kanten zullen aanvallen zoals in 1948 het geval was, maar dat het om een gecoördineerde massieve frontale aanval gaat! Dat wil dus zeggen, dat niet alleen

het Noorderland Magog [de Russische Federatie] en de noordelijk gelegen bondgenoten Gomer [landen rondom de Zwarte Zee] en Beit Togarma [Turkije en de Turkomaanse landen] vanuit het noorden zullen oprukken, maar **alle** leden van het bondgenootschap, dus ook het oostelijk gelegen Perzië [Iran], het westelijk gelegen Put [Libye en andere Noordafrikaanse landen] en het zuidwestelijk gelegen Kush [Noord-Sudan en de landen in de Hoorn van Afrika]. Nergens wordt er in Ezechiël 38 en 39 gezegd, dat Israël vanuit het westen, zuiden of oosten zou worden aangevallen. De profeet heeft het uitsluitend over een aanval vanuit het noorden en daaruit concludeer ik, dat deze landen hun legers vanuit alle richtingen eerst naar een geheime verzamelpunt ergens ten noorden van Israël zullen sturen om zich daar aan te sluiten bij het leger van Gog en dan van daar uit gezamenlijk Noord-Israël zullen binnenvallen via Syrië en Libanon.

Vanaf de Golanhoogten in het oosten tot aan de Middellandse Zee in het westen zullen zij met duizenden tanks en ontelbare aantallen grondtroepen in een brede front tegen het kleine landje Israël optrekken, maar volgens vers 4 van hoofdstuk 39 in de bergen van Israël volledig verslagen en verpletterd worden, zoals we straks zullen lezen. Ook de profeet Joël beschrijft dit tafereel: *“Ik zal dat leger dat **uit het noorden** is gekomen, weggagen naar de woestijn. Het voorste deel van het leger zal Ik naar de zee in het oosten (het Meer van Galilea) jagen en het achterste deel van het leger zal Ik weggagen naar de zee in het westen (de Middellandse Zee). Ze zullen sterven en de stank zal tot op grote afstand te ruiken zijn. Want de Eeuwige heeft iets geweldigs gedaan!”* (יֹאֵל Yo’el [Joël] 2:20, BasisBijbel). **Bahasa Indonesia:** *“Tetapi Aku akan menyingkirkan darimu pasukan **dari utara** itu, dan memindahkannya ke suatu negeri yang kering dan gersang, dengan mukanya ke arah laut sebelah timur, dan punggungnya ke arah laut sebelah barat, dan akan timbul bau amis, dan akan timbul bau busuk, karena dia telah melakukan hal-hal yang besar!”*

Voor de ruiters en paarden gebruikt Het Boek de term cavalerie-eenheden. De hedendaagse equivalent voor ‘cavalerie-eenheden’ is ‘tankdivisies’. Na de Eerste Wereldoorlog werden de paarden vervangen door gepantserde voertuigen. Hoewel tanks en pantservoertuigen in plaats van paarden ingezet worden, wordt de term cavalerie vooral door de Amerikanen nog steeds gebruikt. De laatste cavalerieaanval te paard vond plaats in 1942, toen het Amerikaanse leger in de Filipijnen tegen de Japanners vocht. Als de profeet het dus heeft over een groot leger van ruiters en paarden, dat onstuimig als een verwoestende storm vanuit het uiterste noorden zal komen aandenderen, dan moeten we dit zien als een massale tankaanval!

Dit schrikwekkende scenario van een plotselinge onverwachte grootscheepse aanval op Israël door een angstaanjagend groot leger na de terugkeer van G’ds volk naar het land van zijn voorouders, die de Israëlieten in benauwdheid zal brengen zien wij ook beschreven in een profetie van Jeremia: *“Want zo zegt de Eeuwige: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil! [...] Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Ya’aqov [Jakob]; maar daaruit zal hij gered worden!”* (יִרְמְיָהוּ Yir’m’yahu [Jeremia] 30:5 en 7, NBG). NBV: *“Dit zegt de Eeuwige: Ik hoor geschreeuw van ontzetting, kreten van angst en paniek! [...] Wee! Die vreselijke dag kent zijn gelijke niet! Het volk van Ya’aqov [Jakob] komt in grote nood, maar het wordt gered!”* **Bahasa Indonesia:** *“Sebab itu beginilah Tuhan berfirman: Kami telah mendengar suara kegentaran, suara ketakutan, dan bukan suara damai sejahtera! [...] Wahai! Alangkah hebatnya hari itu, sehingga tidak ada yang seperti itu. Dan inilah waktu kesusahan Yakub, tetapi dia akan diselamatkan dari padanya!”*

Ook de profeet Jesaja beschrijft deze massale aanval: *“Wee de legers, die in de richting van G’ds land denderen! Al bulderen zij als grote golven, die zich op het strand storten, G’d zal hun het zwijgen opleggen. Zij worden uiteengejaagd als kaf, dat door de wind wordt weggeblazen, als opwaaiend stof in een storm. ’s Avonds voelt Israël zich nog bedreigd, maar de volgende morgen zijn haar vijanden dood! Dat is de verdiende loon van hen, die het volk van G’d uitplunderen en vernietigen!”* (יֵשַׁעְיָהוּ Yeshayahu [Jesaja] 17:12-14, Het Boek). **Bahasa Indonesia:** *“Celaka bagi rombongan banyak bangsa, bagaikan gemuruh lautan mereka meraung, dan deru bangsabangsa seperti deburan air yang dahsyat, mereka akan diporakporandakan. Bangsa-bangsa seperti deburan air yang besar, mereka akan diporakporandakan, tetapi Dia menghardiknya, dan mereka melarikan diri sejauhjauhnya, tetapi mereka akan dikejarkejar bagaikan sekam di atas bukit terhadap angin, dan bagaikan balingbaling terhadap*

puting beliung. Dan lihatlah, pada waktu petang ada kengerian! Pada waktu pagi, dia tidak ada lagi. Inilah bagian orang-orang yang merampok kita, dan penentuan bagi orang-orang yang menjarah kita!” De benadrukking van het denderende en bulderende geluid van de oprukkende legers in Jesaja’s beschrijving van de invasie doet ons onmiddellijk denken aan het geluid van tanks, pantserwagens en troepentransporters. De vergelijking met grote golven zegt ook iets over de hoeveelheid soldaten die het kleine landje dreigt te overspoelen. Hoe groot deze legermacht echter ook mag zijn, zo snel zal ze toch weggevaagd worden! Binnen één nacht: “s Avonds zaaien ze nog paniek, voor de morgen zijn ze al verdwenen!” (Vers 14, Groot Nieuws Bijbel). **Bahasa Indonesia:** “Dan lihatlah, pada waktu petang ada kengerian! Pada waktu pagi, dia tidak ada lagi!”

Wie is Gog?

“Dit zegt de Eeuwige G’d: Ben jij de man van wie Ik in het verleden, jarenlang, bij monde van de profeten van Israël, Mijn dienaren, gezegd heb dat ik hem zou sturen om de Israëlieten aan te vallen?” (יְחֶזְקֵאל Yechez’q’el [Ezechiël] 38:17, Tanach, de Joodse editie van de NBV). Groot Nieuws Bijbel: *“Dit zeg Ik, G’d, de Eeuwige: Jij bent het, Gog, over wie Ik lang geleden heb gesproken. Toen liet Ik door Mijn dienaren, de profeten van Israël, aankondigen dat Ik jou zou sturen, dat jij tegen de Israëlieten zou optrekken!”* **Bahasa Indonesia:** “Beginilah Tuhan Elohim berfirman: Apakah engkau orang yang telah Aku katakan pada waktu dahulu dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, para nabi Israel, yang tahun demi tahun bernubuat pada hari-hari itu, untuk membawa engkau kepada mereka?”

De aankondiging van de wijze waarop de Eeuwige Zijn macht en heiligheid aan de volken zal tonen begint met de verklaring, dat Gog degene is van wie Hij reeds in het verleden door Zijn profeten heeft gesproken. Dit is in de vragende vorm gesteld: *“Zijt gij het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israel, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken?”* (NBG). Eigenlijk zou “Zijt gij het...?” of “Ben jij de man...?” beter vertaald kunnen worden met “Zijt gij het niet...?” of “Ben jij niet de man...?”, maar in de Hebreeuwse grondtekst wordt niet de vragende vorm voor nadrukkelijke verzekering הֲלוֹ אַתָּה הוּא halo ata hu [bent u het niet] gebruikt, maar הֲלוֹ אַתָּה הוּא ha’ata hu [bent u het], waarmee het doel gesuggereerd wordt, een bevestigend antwoord te geven, dat vervat is in de laatste zin van dit vers: *“Dat Ik u tegen hen zou doen optrekken.”* De uitspraak dat Gog degene is van wie HaShem door zijn profeten had gesproken, betekent echter niet, dat zij hem letterlijk bij zijn naam hadden genoemd, maar eenvoudigweg dat hij de vijand is die de Israëlieten zal aanvallen.

Het is moeilijk te achterhalen welke specifieke profeten de Eeuwige hier bedoelt, die de komst van Gog reeds lang tevoren voorspeld zouden hebben omdat het verschil tussen de profetieën over Gog en over de Antichrist niet zo duidelijk zichtbaar is. De ‘Oorlog van Gog en Magog’ is immers slechts een voorafschaduwing van de ‘Slag van Armageddon’ en zo is Gog ook slechts een voorafschaduwing van de Antichrist, want Gog verwijst niet alleen naar de persoon in kwestie, maar ook naar het spirituele wezen dat over deze persoon heerst. Volgens sommigen is Gog namelijk geen gewoon mens, maar een demon in menselijke gedaante. De mens Gog is dus feitelijk slechts de host [gastheer] voor een geestelijke entiteit, die de heerschappij over hem heeft evenals bij de Antichrist het geval is, maar Gog is niet de Antichrist, want Gog zal, nadat hij verslagen en gedood is, begraven worden in Israël (יְחֶזְקֵאל Yechez’q’el [Ezechiël] 39:11) terwijl de Antichrist levend in de poel des vuurs geworpen zal worden (חִזְיוֹן Chizayon [Openbaring] 19:20). De Joden echter, die het boek Openbaring en ook de overige nieuwtestamentische profetieën daaromtrent niet kennen, zien dit verschil niet en betrekken Ezechiël 38 en 39 op de eindstrijd vlak voor de komst van de Mashiah. Alle profetieën over de Slag van Armageddon projecteren zij derhalve op de Oorlog van Gog en Magog.

Zo stond er op 8 april 2021, toen er nog geen sprake was van een grootscheepse Russische invasie in de Oekraïne, in ‘The Irish Sun’ een opmerkelijk artikel met de treffende kop: “Oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou leiden tot de ‘komst van de Messias’, zegt 300 jaar oude Joodse profetie!” In dit artikel stond o.a.: “Een gevreesd uitbreken van een oorlog tussen

Rusland en Oekraïne zou de komst van de Messias kunnen inluiden, beweren geleerden. Een rabbijn zegt dat het een eeuwenoude profetie zou vervullen van zijn beroemde voorvader Wilna Gaon, die wordt geprezen als een van de meest invloedrijke Joodse leiders in de moderne geschiedenis. [...] De geestelijke, ook bekend als Rabbi Elia van Wilna, was een vooraanstaand vertolker van religieuze teksten en een van de meest invloedrijke Joodse figuren sinds de middeleeuwen. Hij zou een profetie aan zijn zoon hebben doorgegeven waarin stond: *'Als je hoort dat de Russen de stad op de Krim hebben ingenomen, moet je weten dat de tijden van de Messias zijn begonnen, dat zijn voetstappen worden gehoord. En als je hoort dat de Russen de stad Constantinopel hebben bereikt, moet je je Shabbat-kleren aandoen en niet uitdoen, want dat betekent dat de Messias elk moment kan komen!'* [...] Russische troepen zijn Constantinopel - nu Istanbul genoemd - nog niet binnengekomen [...] maar [...] de troepen van Poetin annexeerden het Krim-schiereiland in 2014 [...] De profetie van de Wilna Gaon werd aan het licht gebracht door zijn achterkleinzoon Rabbi Pinchas Winston, een auteur die gespecialiseerd is in theorieën over het einde der tijden." Rabbi Eliyahu ben Sh'lomo Zalman, bekend als de Wilna Gaon [het genie uit Vilnius], werd op 23 april 1720 geboren in Sialiec, Belarus en overleden op 9 oktober 1797 in Wilna, Litauen. In het licht van deze profetie brengt zijn achterkleinzoon Rabbi Pinchas Winston de alarmerende situatie in de Oekraïne ook in verband met de oorlog van Gog en Magog. Volgens hem zal Rusland Turkije veroveren en dan Israël aanvallen, maar de profetie zegt niet, dat de Russen Istanbul zullen innemen, maar bereiken. Uitgaande van Ezechiël 38 denk ik persoonlijk derhalve eerder, dat de Russische troepen niet als vijanden, maar als bondgenoten in Turkije zullen arriveren en daarna gezamenlijk met de Turken tegen Israël ten strijde trekken.

We zien in elk geval duidelijk, dat de orthodoxe Joden de komst van de Mashiah tijdens of kort na de oorlog van Gog en Magog verwachten en daarmee gelijkstellen met wat de nieuwtestamentische gelovigen de Slag van Armageddon noemen. Vandaar dat de Koning van het Noorden, die volgens דַּנִּיאֵל Dani'el [Daniël] 11:16 en 41 in de eindtijd met een sterk leger het Sieraadland zal binnenvallen door Joodse bijbeluitleggers met Gog en door christelijke exegeten doorgaans met de Antichrist geïdentificeerd wordt. Als wij de beide teksten echter met elkaar vergelijken zien wij meteen, dat het bij deze Koning van het Noorden niet om dezelfde persoon gaat, maar om twee verschillende personen met dezelfde titel. Van de eerste wordt in vers 19 gezegd, dat hij ten val komt en verdwijnt, van de tweede wordt in vers 21 gezegd, dat hij een slecht en verachtelijk mens is, die niet in aanmerking zou komen om aan hem de koninklijke waardigheid te verlenen, maar dat hij deze langs slinkse wegen door list en bedrog toch weet te verwerven. Hij komt uit het niets en zal onverhoeds op het toneel verschijnen. Hij zal volgens vers 31 het heiligdom ontwijden, het dagelijkse offer afschaffen en een afgodsbeeld in de tempel oprichten, dat 'de gruwel der verwoesting' genoemd wordt, hetgeen ook door Yeshua in מַתִּיתָיו Matit'yahu [Mattheüs] 24:15 werd voorspeld. Hij zal zich hoogmoedig boven iedere god verheffen en zelfs spotten met de allerhoogste G'd.

Het is duidelijk, dat met deze tweede Koning van het Noorden niemand anders dan de Antichrist bedoeld kan zijn, terwijl de eerste Koning van het Noorden een voorloper van hem is en derhalve met Gog kan worden geïdentificeerd, die immers een voorloper van de Antichrist is. Door de vele overeenkomsten is hij eigenlijk aan hem gelijk, en dat is op zich niet zo vreemd, want er staat geschreven: *"Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de Antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is!"* (יְחֻזָּאֵל Yochanan alef [1 Johannes] 2:18, NBV). **Bahasa Indonesia:** *"Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa seorang antikristus sedang datang, sekarang bahkan banyak antikristus telah muncul, dari itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir!"*

Grondoffensief

"Ik dwing je met heel je legermacht uit te rukken, met paarden en ruiters, in schitterende uniformen, met een grote menigte soldaten, bewapend met schilden en zwaarden. [...] Je zult vele volken aanvoeren, één geweldig groot leger van ruiters. (יְחֻזָּאֵל Yechez'q'el [Ezechiël] 38:4 en 15 Groot Nieuws Bijbel). BasisBijbel: "Zo zal Ik u en uw hele leger ophalen, met al uw paarden en ruiters, met al uw wapens, met al uw soldaten met hun schilden, helmen en

zwaarden. [...] En u zal uit uw land in het noorden komen, samen met veel andere volken. Het zal een groot leger van ruiters zijn!” **Bahasa Indonesia:** “Aku akan membalikkan punggungmu dan memasang pengait pada rahangmu, dan Aku akan membawa engkau dan semua pasukanmu, pasukan berkuda, keluar; mereka semua berpakaian lengkap, kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, mereka semua yang memegang pedang. Engkau akan datang dari tempatmu di sebelah utara, engkau dan dengan banyak bangsa besertamu, semua yang menunggang kuda, suatu kumpulan yang besar, dan suatu pasukan yang kuat!”

Wat mij in deze verzen opviel is het feit, dat hier vertaald in moderne termen slechts over een grootscheepse grondoffensief met tanks, artillerie en infanterie gesproken wordt, maar niet over luchtaanvallen of aanvallen vanaf de zee. Dat vind ik zeer opmerkelijk gezien het feit dat de Russen en hun bondgenoten over omvangrijke vloeden van modernste oorlogsschepen met hightech-wapens beschikken alsook over een vrijwel onuitputtelijk arsenaal van hypersonische lange-afstandsraketten en zeer effectieve AI-gebaseerde aanvalsdrones. Vanuit strategisch oogpunt gezien zou je toch denken dat Gog alle beschikbare militaire middelen zou inzetten om Israël volledig van de kaart te vegen, en toch wordt er in deze profetie nergens gesproken over een zeeslag of een invasie met landingstroepen aan de kust zoals destijds in Normandië, en ook niet over luchtaanvallen door bommenwerpers of straaljagers. Nee, vliegtuigen, helikopters, raketten, drones en schepen worden hier niet genoemd, ook niet in beschrijvingen die dat zouden kunnen uitbeelden zoals we o.a. wel in het boek Openbaring tegenkomen. De reden voor het ontbreken van deze in hedendaagse oorlogen onmisbare wapensystemen ter zee en in de lucht zouden we naar alle waarschijnlijkheid kunnen zien in de nieuwste aanvulling van de Israëlische luchtverdediging, die rechtstreeks uit sciencefictionfilms als Star Trek of Star Wars afkomstig zou kunnen zijn: Iron Beam!

Iron Beam, in het Hebreeuws מגן אור Magen Or [Lichtschild] genaamd, is een high-energy laserwapen, dat het land moet beschermen tegen inkomende projectielen zoals kruisraketten, korteafstandsraketten, artillerie- en mortiergranaten alsook tegen aanvalsdrones, vliegtuigen en helikopters. Op dit moment is כפת ברזל Kipat Bar'zel [IJzeren Koepel], beter bekend onder de Engelstalige naam Iron Dome het bekendste en belangrijkste Israëlische raketafweersysteem. Daarnaast beschikt Israël ook over David's Sling, in het Hebreeuws קלע דוד Qela David [de Slinger van David] genaamd en חץ Chetz [Pijl], beter bekend als Arrow.

In tegenstelling tot de andere Israëlische raketafweersystemen kan Iron Beam blijven vuren zolang het een constante energiebron heeft voor de laser en loopt dus nooit het risico dat de munitie ooit opdraait. Wat dat laatste betreft kan de Iron Dome daarentegen wel overbelast raken bij een spervuur waarmee er te veel projectielen tegelijkertijd op Israël afkomen omdat er per batterij slechts 80 raketten onderschept kunnen worden. Toch is de Iron Beam niet bedoeld als vervanging van de Iron Dome, David's Sling en Arrow systemen, maar als aanvulling hierop zodat de combinatie van laseronderschepping en raketonderschepping de luchtverdediging verder zal verbreden en versterken.

Iron Beam werd voor het eerst in 2014 gepresenteerd en in 2022 met succes getest. Deze week werd door het Ministerie van Defensie bekend gemaakt, dat het in 2025 operationeel zal zijn om op grote schaal ingezet te worden. Naftali Bennett, de toenmalige premier van Israël, zei destijds, dat Iron Beam niet alleen het risico op collaterale schade drastisch vermindert omdat de laser altijd precies gaat waar hij naartoe wijst en het doel neutraliseert zonder onverwachts ergens op aarde neer te komen, maar dat het ook aanzienlijk goedkoper is dan alle andere bestaande luchtverdedigingssystemen omdat het slechts drie of vier dollar per onderschepping zou kosten terwijl één enkele onderscheppingsraket van Iron Dome tussen de \$ 40.000 en \$ 50.000 kost! De raketten van Arrow en David's Sling zijn zelfs nog vele malen duurder! Dat wil dus zeggen, dat de aanvallende projectielen vele malen goedkoper zijn dan de Israëlische raketten die ingezet worden om ze neer te halen. Met de enorme kostenbesparing, die de inzet van het nieuwe lasersysteem met zich meebrengt, “wordt de belangrijkste kaart die onze vijanden hebben, hen uit handen genomen”, aldus oud-premier Bennett. Het grootste nadeel van Iron Beam is echter, dat het bij slecht weer en zware bewolking niet goed werkt. Om dit probleem op te lossen wil men de laserkanonnen ook op vliegtuigen monteren, die boven de wolken zullen vliegen en dan van daar uit het projectiel kunnen onderscheppen. Daarnaast kan

de laser ook op drones en op schepen gemonteerd en zelfs vanuit speciale handwapens afgevuurd worden. Omdat het lasersysteem slechts tot ongeveer zeven kilometer werkt, blijft de samenwerking met Iron Dome uiteraard ontzettend belangrijk.

Elke aanval vanuit de lucht of vanaf de zee kan door de unieke combinatie van Iron Dome en Iron Beam dus moeiteloos afgeweerd worden waardoor een invasie met luchtsteun bij voorbaat gedoemd is om te mislukken. Vandaar dat Gog daarvan zal afzien en om strategische redenen voor een massief grondoffensief zal kiezen. Toch deze keuze zal hem en zijn strijdkrachten fataal worden!

G'ds woede

“Op de dag dat Gog het land van Yis’ra’el [Israël] aanvalt, spreekt de Eeuwige G’d, zal Mijn woede oplaaien!” (יִחֶזֶקְאֵל Yechez’q’el [Ezechiël] 38:18, Tanach, de Joodse editie van de NBV). Het Boek: “Maar als u dan eindelijk komt om het land Israël te verwoesten, zal Mij dat ziedend maken!” BasisBijbel: “Maar op de dag dat u inderdaad mijn land Israël aanvalt, zegt de Eeuwige, zal Ik daar woedend over zijn!” **Bahasa Indonesia:** “Dan akan terjadi pada waktu itu, ketika Gog datang melawan tanah Israel, firman Tuhan Elohim, amarah-Ku akan tampak di wajah-Ku!”

Volgens vers 18 zal G'ds woede losbarsten over de laffe aanval op Zijn land en volk Israël. Daarvan getuigt ook de profeet Jeremia: “Zie, een stormwind van de Eeuwige, gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd der g'ddelozen zal hij neerkomen. De brandende toorn van de Eeuwige zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van Zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien!” (יִרְמְיָהוּ Yir'm'yahu [Jeremia] 30:23-24, NBG). **Bahasa Indonesia:** “Lihatlah, badai dari Tuhan, murka telah menyambar, seperti angin ribut yang menyapu, dan turun menimpa kepala orang fasik. Kedahsyatan murka Tuhan tidak akan berbalik sampai Dia menggenapinya, dan sampai Dia mewujudkan keinginan hati-Nya. Di kemudian hari kamu akan memahami hal ini!” De Eeuwige is in hevige woede ontstoken en barst los als een alles vernietigende orkaan over de legers van Gog en zijn bondgenoten, want wie aan Zijn volk Israël komt, komt aan Zijn oogappel! (זְכַרְיָה Z'char'ya [Zacharia] 2:12).

Aardbeving

“In Mijn hartstocht, in het vuur van Mijn toorn zeg Ik: Op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen!” (יִחֶזֶקְאֵל Yechez’q’el [Ezechiël] 38:19, Tanach, de Joodse editie van de NBV). Groot Nieuws Bijbel: “Ik zweer dat Ik, diep verontwaardigd en ziedend van woede, Israël zal treffen met een zware aardbeving, nog op diezelfde dag!” **Bahasa Indonesia:** “Dan dalam kecemburuan-Ku, di dalam api murka-Ku, Aku telah berfirman: Sesungguhnya, pada hari itu akan terjadi gempa bumi yang besar di sana, di tanah Israel!”

Ook uit dit vers blijkt heel duidelijk, dat deze oorlog een voorafschaduwning is voor de Slag van Armageddon, want beide oorlogen gaan gepaard met een zware aardbeving, waardoor het land Israël getroffen zal worden. Alleen denk ik in het geval van Ezechiël 38:19, dat dit met name in het noorden van Israël zal plaatsvinden en uitsluitend de vijandelijke invasietroepen zal treffen en niet de Israëlische inwoners, want de Eeuwige zegt zelf, dat de aardbeving een uiting is van Zijn woede over de aanval op Zijn volk.

Het verpletteren van de vijandelijke troepen

“De vissen in de zee, de vogels aan de hemel, de wilde dieren, alles wat op het land rondkruipt en alle mensen op aarde zullen voor Mij beven. Bergen zullen wegzinken, bergwanden neerstorten, stadsmuren in puin vallen!” (יִחֶזֶקְאֵל Yechez’q’el [Ezechiël] 38:20, Tanach, de Joodse editie van de NBV). Groot Nieuws Bijbel: “Alles zal beven van angst voor Mij; de vissen in de zee, de vogels in de lucht, alle dieren, grote en kleine, alle mensen op de aarde. Bergen storten neer, rotswanden breken af, geen muur blijft overeind!” **Bahasa Indonesia:** “Dan ikan-ikan di laut, dan burungburung di langit, dan binatang-binatang di hutan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia di permukaan bumi akan gemetar terhadap

wajah-Ku. Dan gunung-gunung akan runtuh, dan lereng-lereng akan longsor, dan setiap tembok akan runtuh ke tanah!”

Als we er even bij stilstaan, dat de bergachtige gebieden in het noorden van Israël en vooral de Golan hoogvlakte met de talrijke steil aflopende rotsen en diepe kloven en ravijnen voor zwaar materieel als tanks en vrachtwagens en ook voor de gigantische aantallen van grondtroepen soms zeer moeilijk begaanbaar zijn, dan kunnen we ons een voorstelling maken van de taferelen die zich daar zullen afspelen als de rotswanden afbreken en duizenden militairen door grote neerstortende rotsblokken verplettert worden! Niets tast het zelfvertrouwen en het veiligheidsgevoel sterker aan dan een zware aardbeving. Zelfs de dieren zullen beven van angst en de mensen, die dit wereldwijd live kunnen volgen via de media. Met de expliciete vermelding dat zij voor de Eeuwige zullen beven geeft de profeet duidelijk aan, dat de mensen wel zullen begrijpen, dat hier een bovennatuurlijke macht aan het werk is.

Déjà vu

“Op al Mijn bergen zal Ik het zwaard tegen Gog oproepen, spreekt de Eeuwige G'd, en zijn mannen zullen elkaar met hun zwaard bestrijden!” (יְחֶזֶקֶאל Yechez'q'el [Ezechiël] 38:21, Tanach, de Joodse editie van de NBV). Het Boek: *“Het zwaard zal Ik tegen u in de strijd roepen, zegt de Oppermachtige Here, en in een dodelijke strijd zult u elkaar bevechten!”* BasisBijbel: *“Dan zal Ik Gog in paniek brengen. In de verwarring zullen zijn mannen elkaar in het hele land doden!”* Groot Nieuws Bijbel: *“Met alle mogelijke rampen zal Ik Gog schrik aanjagen. Dat kondig Ik, G'd, de Eeuwige, aan. De soldaten in zijn leger zullen in paniek elkaar aanvallen!”* **Bahasa Indonesia:** *“Dan Aku akan memanggil sebilah pedang melawannya di atas semua gunung-Ku, demikianlah firman Tuhan Elohim, dan pedang tiap-tiap orang akan melawan saudaranya!”*

De verwarring zal zo groot zijn dat de soldaten in de legers van Gog en zijn bondgenoten in paniek op elkaar zullen schieten. Ze kunnen geen onderscheid meer zien tussen vriend en vijand en daarom zullen ze met hun raketwerpers hun eigen tanks en die van hun bondgenoten opgeblazen. De Israeli's hoeven zelfs helemaal niets te doen, want hun vijanden maken elkaar al onderling af. Het Israëlische leger, de IDF, wordt in deze profetie met geen enkel woord genoemd. Bijna hetzelfde tafereel zien wij ook in een profetie over de Slag van Armageddon: *“De Eeuwige zal op die dag zo'n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken!”* (זְכַרְיָה Z'char'ya [Zacharia] 14:13, NBV). Het Boek: *“De Eeuwige zal hevige paniek onder hen laten uitbreken en zij zullen met elkaar gaan vechten!”* BasisBijbel: *“En in die tijd zal de Eeuwige de mensen zo in paniek brengen, dat ze elkaar zullen aanvallen en doden!”* **Bahasa Indonesia:** *“Dan pada hari itu akan terjadi, bahwa kepanikan besar dari Tuhan ada di antara mereka; dan mereka akan mencengkeram tangan seorang terhadap sesamanya, dan tangannya akan naik melawan tangan sesamanya!”*

Op de zelfde wijze zal zich ook de geschiedenis van Gid'on [Gideon] herhalen, waarin de oppermachtige legers van Israël's vijanden zodanig door HaShem in de war werden gebracht, dat de soldaten elkaar ombrachten en de overlevenden in vrees en paniek haastig wegluchtten waardoor de Israëlieten een grote overwinning behaalden zonder zelf te hoeven vechten: *“Terwijl de driehonderd Israëlieten op hun shofarim [ramshoorns] bliezen, liet de Eeuwige de Midjanieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen. [...] Honderdtwintigduizend geoefende krijgslieden waren gesneuveld!”* (שׁוֹפְרִים Shof'tim [Richteren] 7:22 en 8:10, NBV). **Bahasa Indonesia:** *“Sementara ketiga ratus orang itu meniup sangkakala, Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain bahkan kepada seluruh bala tentara itu, maka bala tentara itu melarikan diri. [...] Dan mereka yang tewas ada seratus dua puluh ribu orang yang bersenjatakan pedang!”* Op dezelfde wijze zal de Eeuwige op deze dag ook de Russen en al hun bondgenoten elkaar laten aanvallen en doden, want door de natuurrampen die Hij op hen afstuurt, zullen ze het overzicht kwijtraken.

Bovennatuurlijke strafgerichten

“Ik zal Gog straffen met de pest en de dood, Ik laat slagregens, hagelstenen, zwavel en vuur neerkomen op hem, op zijn troepen en al zijn bondgenoten!” (יְחֶזֶקֶאל Yechez'q'el [Ezechiël]

38:22, Tanach, de Joodse editie van de NBV). Het Boek: *“Ik zal u bestrijden met het zwaard, ziekten, grote regenbuien, enorme hagelstenen, vuur en zwavel!”* BasisBijbel: *“Ik zal hen straffen met ziekte en geweld. Zware regenbuien, grote hagelstenen, vuur en zwavel zullen op uw leger neerregenen en op de legers van de volken die u kwamen helpen!”* **Bahasa Indonesia:** *“Dan Aku akan menghukumnya dengan tulah dan darah, dan hujan yang lebat, dan hujan batu. Aku akan menurunkan hujan api dan belerang atasnya, dan ke atas pasukan-pasukannya, dan ke atas banyak bangsa yang bersamanya!”*

Vuur en zwavel zal de Eeuwige op de troepen van Gog en zijn vele bondgenoten laten neer regenen, onvoorstelbare stortbuien en enorme hagelstenen zullen hen teisteren. De Eeuwige zal met hen in het gericht treden door ziekten, pest en bloed! Hij zal onder hen een slachting aanrichten die zijn weerga niet kent! Met dit alles laat de Eeuwige aan de hele mensheid zien, dat Hij het is, die voor Zijn volk strijdt en Zijn land verdedigt. Hij neemt daarmee elke twijfel aan Zijn bestaan weg, want op een natuurlijke wijze zijn al deze teisteringen niet te verklaren. De aardbeving zou men eventueel nog aan de toeval kunnen en de aansluitende verwarring zou men als een gevolg daarvan kunnen zien, maar de combinatie van alle bovengenoemde plagen die onderling helemaal niets met elkaar te maken hebben sluit elke toeval uit! Te meer als men bedenkt, dat dit alles binnen één enkele dag plaatsvindt!

Totale vernietiging van Gog's leger

“Daar sla Ik je boog uit je linkerhand en je pijlen uit je rechterhand! Op de bergen van Israël zul je sneuvelen, met al je troepen en je bondgenoten, en daar geef Ik je ten prooi aan alle soorten roofvogels en aan de wilde dieren. Ook in het open veld zul je sneuvelen. Ik heb gesproken, spreekt de Eeuwige G'd!” (יְהוֹשֻׁעַ Yechez'q'el [Ezechiël] 39:3-5, Tanach, de Joodse editie van de NBV). **Bahasa Indonesia:** *“Aku akan memukul busurmu lepas dari tangan kirimu, dan Aku akan membuat anak-anak panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Engkau akan rebah di atas gununggunung Israel, engkau dan seluruh pasukanmu, dan orang-orang yang ada bersamamu. Aku telah memberikan engkau sebagai makanan bagi burung pemangsa dari segala jenis yang bersayap, dan binatang-binatang buas di padang. Engkau akan jatuh di permukaan padang, karena Aku sudah mengatakannya, firman Tuhan Elohim!”*

Ik ga ervan uit, dat met ‘de bergen van Israël’ de bergen van Galilea alsmede de Hermon en de bergen van de Golan bedoeld zijn. In vers 5 staat, dat de troepen van Gog en zijn bondgenoten behalve op de bergen van Israël ook op het open veld zullen sneuvelen. Dat zou volgens mij o.a. עִמֵּק יִזְרְעֵאל Emeq Yiz're'el [de Jizreëlvallei] kunnen zijn of עִמֵּק הַבְּכָא Emeq haBacha [de Vallei der Tranen], een gebied op de Golanhoogvlakte, waar van 6 tot 9 oktober 1973 een grote veldslag heeft plaatsgevonden tijdens de Yom Kipur-oorlog. Hoewel ze in een piepkleine minderheid waren, slaagden de Israëlische strijdkrachten erin hun posities te behouden tegen een gigantische Syrische overmacht en op de vierde dag van de strijd trokken de Syriërs zich op onverklaarbare wijze terug, net op het moment dat de Israëlische verdediging bijna op instorten stond. Vanuit bijbels oogpunt gezien zou het dus niet zo vreemd zijn, als het leger van Gog o.a. juist op deze plek door de Eeuwige zelf verslagen zou worden. Hoe dan ook, deze laffe overval van Gog en zijn bondgenoten zal een vernietigend machtsvertoon van de Eeuwige tot gevolg hebben en alle volken zullen daarvan getuige zijn: *“Ik zal Mijn grootheid en Mijn heiligheid tonen en Mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat Ik de Eeuwige ben!”* (יְהוֹשֻׁעַ Yechez'q'el [Ezechiël] 38:23, Tanach, de Joodse editie van de NBV). **Bahasa Indonesia:** *“Dan Aku akan meninggikan diri-Ku sendiri dan menguduskan diri-Ku. Dan Aku akan dikenal di depan mata banyak bangsa, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan!”* Amen!