

215. Bijbelstudie over DE GROENE LEUGENGEEST ROH DUSTA HIJAU RUACH HASHEQER HAYEROQ

רוח השקר הירוק

Deel 3: Het klimatisme

Het klimatisme als nieuwe religie met het daarop berustende klimaat- en energiebeleid streeft naar een wereldwijde hegemonie met het redden van de planeet als dogma. In deel 1 van deze studiereeks over de groene leugengeest heb ik er al op gewezen, dat de geest van de Antichrist het doel heeft om het groene geloof in Moeder Aarde te integreren in onze traditionele religieuze overtuigingen, hetgeen hem al aardig lukt. Zelfs paus Franciscus had het in meerdere toespraken letterlijk over 'onze Moeder Aarde'. Dat was bovendien de titel van een boek dat de paus in 2020 geschreven heeft, waarin hij zijn visie op de wereldwijde ecologische crisis weergeeft: 'Nostra Madre Terra'. Daarin schrijft hij, dat we op korte termijn een 'milieuconversie' met bijhorende ecologische opvoeding nodig hebben omdat vervuiling, klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit etc. anders exponent zullen toenemen. Volgens de beschrijving op de achterkant van het dekblad ontwikkeld paus Franciscus in een exclusief nieuw essay dat zijn boek 'Moeder Aarde' besluit, een 'theologie van de ecologie' in een diep spiritueel discours.

Moeder Aarde

Moeder Aarde speelt ook in de Russische spiritualiteit een grote rol en wordt daar door oudere mensen soms vereenzelvd met Moeder Maria. Volgens Orthodoxe opvattingen verwijst de 'Moeder Gods' immers naar de 'grote Moeder', de voedende, beschermende, liefhebbende Moeder van alle leven: Moeder Aarde. Nationalistische Russen spitsen Moeder Aarde echter specifiek toe op Moedertje Rusland.

De Orthodoxe Kerken in Rusland, Wit-Rusland en de Oekraïne hanteren de Juliaanse kalender waardoor het orthodoxe Nieuwjaar dus op een andere datum valt dan wij van de Gregoriaanse kalender gewend zijn, namelijk 14 januari. De oudejaarsavond, die op 13 januari gevierd wordt, kreeg in de Oekraïne de naam 'Malanka' vanwege een oud volksverhaal van heidense oorsprong. Malanka is namelijk vernoemd naar de Lente, de dochter van Moeder Aarde, die volgens de overlevering op een dag ontvoerd werd door de duivel. Als Moeder Natuur was Malanka verantwoordelijk voor de bloei van lentebloemen en het groen. Terwijl zij weg was bleef Moeder Aarde zonder bron achter en verdorde. Pas toen haar dochter bevrijd was begonnen de bloemen weer te bloeien en het lentegroen zich weer te verspreiden. Met 'Malanka' vieren de orthodoxe Oekraïners op symbolische wijze het begin van de lente. Zo is het geloof in Moeder Aarde via het feest ter ere van haar dochter Malanka ook in de Oekraïens-Orthodoxe Kerk nog steeds springlevend.

Zelfs op de officiële website van de Raad van Kerken in Nederland wordt aandacht besteed aan Moeder Aarde door het promoten van de brochure "Bloemen voor Moeder Aarde", die vorig jaar op de kavel van de kerken op de Floriade in Almere werd gepresenteerd. De gezamenlijke kerken in Almere lieten daar zien waar de kerken voor staan: oog voor de pracht en kracht van de natuur, G'ds schepping, de duurzaamheid van de aarde en zorg voor de ziel van de mens. Dat de term 'Moeder Aarde' niets met het christelijk geloof te maken heeft, maar een heidense oorsprong heeft, is deze kerken bij het presenteren van deze brochure blijkbaar ontgaan.

Sinds 1970 wordt 'Mother Earth Day' in Amerika elk jaar gevierd op 22 april. Aanvankelijk vrij klein, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze dag in 2009 uitgeroepen tot 'Internationale Moeder Aarde Dag'. In de tussentijd zijn honderden miljoenen mensen van verschillende christelijke denominaties en andere religies bereikt in meer dan 180 landen, die deze dag vieren met samenkomsten, toespraken en gebeden. Er worden kaarsen aangestoken en bloemen gelegd bij afbeeldingen van Moeder Aarde. De populaire acteur Leonardo Di Caprio is een van de beschermheren van deze dag.

Groene kerken

Het wordt steeds groener om ons heen. In Nederland heb je tegenwoordig zelfs GroeneKerken, een samenwerkingsverband waaraan in het hele land inmiddels 415 geloofsgemeenschappen van verschillende denominaties zijn aangesloten. Op hun website lezen we o.a.: *“Een groene kerk begint bij en wordt gedragen door een groen geloof. Een groene gelovige spiritualiteit die doordacht wordt in en gevoed wordt door een groene theologie.”* ... *“Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht, dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet.”* ... *“Sinds het verschijnen van het boek ‘Groene Theologie’ wordt het in vele gemeenten gezamenlijk gelezen en besproken, zo mogelijk aangevuld met een lezing van de auteur.”* Op deze website wordt een overzicht van boeken over theologie en duurzaamheid gegeven zoals het eerder genoemde ‘Groene Theologie’ alsook ‘Groen geloven’, ‘Het groene hart van het geloof’ en voor de kinderen het kijk-, lees- en doeboek ‘Kleur de wereld groen’. In Duitsland en Zwitserland zijn er vergelijkbare initiatieven met de respectievelijke namen ‘Der grüne Hahn’ en ‘Der grüne Guggel’ [De groene haan].

Begrijp me goed: op zich vind ik het uitstekend om als geloofsgemeenschap milieubewust bezig te zijn en energieverpilling te voorkomen, maar om zo de nadruk op ‘groen’ te leggen alsof dat de belangrijkste boodschap is die van deze kerken uitgaat, gaat mij te ver. De Eeuwige vraagt van ons geen groen geloof, maar het geloof, dat we onze verlossing alleen van Yeshua [Jezus] moeten verwachten: *“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden!”* (מִפְעֻלֹת Mifalot [Handelingen] 4:12, NBG). **Bahasa Indonesia:** *“Dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain, siapa pun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain, yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan!”* Hij is de enige Weg naar een betere wereld, die letterlijk duurzaam is. Yeshua zei: *“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij!”* (יְוֹחָנָן Yochanan [Johannes] 14:6, NBG). **Bahasa Indonesia:** *“Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku!”*

Het geloof in Yeshua is de belangrijkste voorwaarde om deze betere wereld te mogen binnengaan, maar de tweede voorwaarde is het houden van G'ds geboden, want Hij zei ook: *“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is!”* (מַתִּיָּהוּ Matityahu [Matthéüs] 7:21, NBG). **Bahasa Indonesia:** *“Bukan setiap orang yang berkata kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga; melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga!”*

De kerken hebben geen klimaatpredikers nodig, die hun gemeenschappen vergroenen en de leer verkondigen dat de christenen vrij zouden zijn van de Wet, maar predikers die de mensen erop wijzen, dat G'ds wet, de Tora, nog steeds van toepassing is! Om elk misverstand hierover te voorkomen schrijft Sha'ul [Paulus] namelijk in Romeinen 3:31 nadrukkelijk: *“Stellen wij dan door het geloof de Wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de Wet!”* **Bahasa Indonesia:** *“Dengan demikian, apakah kami meniadakan torat melalui iman? Tidakkah mungkin! Sebaliknya, kami meneguhkan torat!”* Ook Yeshua liet daar in Zijn Bergrede geen enkele twijfel over bestaan. Hij zei: *“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven!”* (מַתִּיָּהוּ Matityahu [Matthéüs] 5:17, Groot Nieuws Bijbel). **Bahasa Indonesia:** *“Janganlah mengira bahwa Aku datang untuk membatalkan torat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya!”*

De boodschap van het klimaattevangelië luidt, dat de wereld zal vergaan als de CO₂-uitstoot en de temperatuurstijging niet zo snel mogelijk teruggedrongen zal worden. Met dit doemscenario dat de wereldondergang voorspelt wordt de wereldbevolking geïndoctrineerd. De Bijbel zegt echter: *“Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht - nooit komt daar een einde aan!”* (בְּרֵאשִׁית B'reshit [Genesis] 8:22, NBV). **Bahasa Indonesia:** *“Sepanjang berlangsungnya umur bumi, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan,*

siang dan malam!” Datzelfde geldt voor de Tora, G'ds Wet. Yeshua zei: *“Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één lettertje of streepje uit de Wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is.”* (מתתיהו Matityahu [Matthäus] 5:18, Groot Nieuws Bijbel). **Bahasa Indonesia:** *“Sebab, sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraia pun dari torat sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala sesuatu terjadi!”* Dat houdt uiteraard vanzelfsprekend in dat wij de verantwoordelijkheid hebben om zo goed mogelijk voor G'ds schepping te zorgen, want ook dat is een Tora-gebod, maar niet het belangrijkste.

Groene Bijbel

Toch zoals gezegd wordt het steeds groener om ons heen en in Amerika kunnen ecologisch georiënteerde christenen al sinds 2008 bij de christelijke boekhandel zelfs de zogeheten ‘Groene Bijbel’ aanschaffen, die met ecologische inkt op duurzaam papier van bomen met een groen keurmerk gedrukt is, met een voorwoord van Desmond Tutu. In deze ‘Groene Bijbel’, in de tekst van de New Revised Standard Version, staan de verzen en passages die over de schepping, de natuur en het milieu gaan in groene letters gedrukt. Volgens de uitgever Harper Collins zijn er in de Bijbel meer dan duizend verwijzingen naar de aarde en bevat daarom een krachtige boodschap voor deze planeet. De ‘Groene Bijbel’ wil de lezers derhalve aansporen om de natuur te beschermen. Volgens het ‘Time’ magazine is de achtergrond van deze speciale Bijbeleditie dan ook het toegenomen ecologische bewustzijn onder evangelicale christenen in de VS, waarvan 54 procent strengere wetten ter bescherming van het milieu steunt. Om deze reden werd ‘The Green Bible’ dan ook vooral door progressieve, milieubewuste christenen zoals de milieuactivist Shane Claiborne aangeprezen.

Een voorpublicatie van een Nederlandstalige groene bijbelversie werd in 2016 door het Nederlands Bijbelgenootschap op het GroenGelovig-congres van de Christenunie in Utrecht bij de ondertekening van de ‘Groene Belofte’ gepresenteerd. Hierin zijn de ‘groene’ verzen echter niet met groene letters gedrukt, maar met een groene lijn in de kantlijn gemarkeerd. Bij de presentatie werd door een vertegenwoordiger van het Bijbelgenootschap gezegd: *“We geloven dat de Bijbel ons kan inspireren om groen te leven. Met de ‘Groene Bijbel’ bieden we de bijbellezer een groen perspectief op dit eeuwenoude boek. ... We hopen dat deze uitgave mensen zal inspireren en motiveren tot een groene levensstijl.”* Het was eigenlijk de bedoeling dat ‘De Groene Bijbel’ op duurzaam, gerecycled papier zou worden gedrukt, dat afkomstig is van oude, weggedane bijbels. Daarvoor werden door vrijwilligers in twee jaar tijd 100.000 oude bijbels ingezameld, die echter per ongeluk in het gewone recyclecircuit terecht kwamen. Zonder medeweten van de uitgever werden de nieuwe bijbels derhalve op gewoon papier gedrukt. Toen dit aan het licht kwam besloot het Nederlands Bijbelgenootschap, de reeds gedrukte exemplaren van ‘De Groene Bijbel’ gratis weg te geven omdat ze haar groene belofte niet kon waarmaken. Om het groene evangelie alsnog op grote schaal te kunnen verspreiden heeft het NBG later het boekje ‘Maak je eigen Bijbel groen’ uitgebracht met een bijgeleverde groene markeerstift, waarmee de lezers in hun eigen bijbel de 1654 groene teksten kunnen markeren.

Vanzelfsprekend is Genesis 1-3 zowel in de Nederlandstalige alsook in de Engelstalige uitgave bijna geheel groen gekleurd, met uitzondering van Genesis 2:23-25. Wat zou de reden voor de afwezigheid van groen in beide versies bij de schepping van de vrouw kunnen zijn, terwijl de schepping van de mens [adam] uit de aarde [adama] nog wel groen gemarkeerd was? En waarom wordt in de Nederlandse versie de instelling van de Shabat in Genesis 2:1-2 niet groen afgedrukt, maar in de Amerikaanse versie juist wel?

Henk Jochemsen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit van Wageningen, heeft zo zijn bedenkingen over ‘De Groene Bijbel’. In een artikel van het magazine Resource, een onafhankelijk medium voor studenten en medewerkers van deze universiteit, zei Jochemsen: *“Hoewel het goed is dat er aandacht is voor de natuur, kan het ook eenzijdigheid in de hand werken. Het is heel belangrijk om ecologie onder de aandacht te brengen van de christelijke bevolking. Maar dat is niet het enige. Het risico van één thema belichten, in dit geval duurzaamheid, is dat we niet meer in de bredere zin het scheppingsverhaal zien. En de hoofdstrekking van de Bijbel is nou juist dat wij mensen er in heel veel opzichten niet iets goeds van maken. We zijn op G'd aangewezen om tot een betere wereld te komen!”* Daar sluit ik mij van harte bij aan, want dat is nou precies wat ik hierboven

zelf ook heb geprobeerd uit te leggen: alleen de Eeuwige kan de mensheid redden! De Wageningse studentenpastores Didi de Mildt vindt, dat 'De Groene Bijbel' een signaal is van hoe het christendom er uit zou moeten zien omdat het om de gedachte gaat, dat wij het Koninkrijk G'ds moeten waarmaken op deze aarde, maar ik heb er al eerder op gewezen dat dit slechts mogelijk is als wij de wil van de Vader doen en G'ds geboden naleven, en onze zorg voor de aarde als haar rentmeesters is daar slechts één van.

Vrije Universiteit buigt voor de klimaatideologie

De groene religie is dus al druk bezig om in de kerken te infiltreren, maar daar blijft het niet bij. De vermenging van heidense afgodsdiensten met het christelijke geloof is slechts de eerste stap en is in sommige kerken al vergevorderd, maar het uiteindelijke doel is het om de bijbelse normen en waarden volledig overboord te gooien. En dat zien wij bijvoorbeeld op dit moment aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gebeuren. Tot voor kort begon daar elke plechtigheid zoals een promotie of een oratie met het votum: *"Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft!"* (Psalm 124:8) **Bahasa Indonesia:** *"Pertolongan kita dalam Nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi!"* en werd afgesloten met de doxologie: *"De naam des Heren zij geprezen, van nu aan tot in eeuwigheid!"* (Psalm 113:2). **Bahasa Indonesia:** *"Diberkatilah Nama Tuhan dari sekarang dan sampai selamanya!"* Gezien de christelijke wortels van de VU waren deze beide welbekende bijbelteksten sinds haar oprichting door orthodox-protestantse christenen onder leiding van Abraham Kuiper in 1880 geheel vanzelfsprekend. Daar is nu een einde aan gekomen, want volgens het College van Bestuur doen ze geen recht meer aan de 'diversiteit' van de VU.

Na hevige protesten van academische activisten en een petitie die deze groep promovendi van de afdeling Life Sciences tegen het gebruik van de Bijbelteksten verspreidde, wilde ook het universiteitsbestuur zelf ervan af, vanwege 'diversiteit' en 'inclusiviteit' en koos derhalve voor een 'inclusievere' formulering. *"Met de nieuwe formulering wordt in breed toegankelijke woorden uitdrukking gegeven aan de kernwaarden van de VU"*, aldus rector Jeroen Geurts. Hij stelt, dat een nieuwe formulering nodig was omdat de "onderlinge herkenning er niet meer is als het gaat om de christelijke identiteit." De expliciet christelijke teksten werden daarom per 1 januari vervangen door teksten die *"meer recht doen aan de diverse populatie van deze universiteit."*

Dat 'diversiteit' aan de VU de hoogste prioriteit geniet blijkt al uit de intro op haar website: *"Het speerpunt diversiteit is nauw verbonden met onze identiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat het bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en samenwerkingen versterkt. Wij dagen iedereen uit om verschillen te overbruggen, ruim te denken en open te staan voor het unieke van de ander."* Wat dit unieke van de ander is, wordt onder de link 'diversiteit' uitgelegd: *"De samenleving en daarmee onze universitaire gemeenschap is in veel opzichten divers. Er zijn verschillen in gender, seksuele oriëntatie, nationaliteiten, culturen, denkwijzen en religies."* Deze verschillen in etnische, culturele en religieuze achtergrond, genderidentiteit, seksuele voorkeur etc. wil de VU omarmen en benutten en daarom staat er onder de tussenkop 'Diversiteit is een verrijking': *"De VU wil een omgeving bieden die diversiteit en inclusie bevordert en waar mensen zich op hun gemak en gestimuleerd voelen hun unieke perspectieven te delen ... Want diversiteit is een verrijking!"* Met elke cultuur en elk geloof wordt hier rekening gehouden, behalve met het geloof in de G'd van Israël, die hemel en aarde geschapen heeft. Daarmee worden niet alleen Bijbelgetrouwe christenen buitengesloten, maar ook Joden, want de verwijderde psalmcitataten maken immers deel uit van de Hebreeuwse Bijbel.

In de nieuwe teksten verwijst het votum weliswaar nog heel vaag naar de van oorsprong christelijke traditie, maar zegt er niet bij wat die precies inhoudt en waar die dan gebleven is. In plaats daarvan wordt er nu universeel gesproken over 'levensbeschouwelijke waarden'. Ook in de nieuwe tekst van de doxologie waarmee de VU haar plechtigheden vanaf nu zal afsluiten staat niet meer de Schepper centraal, maar het schepsel en de schepping door de verwijzing naar de verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Met de vervanging van de oorspronkelijke Bijbelcitataten door de nieuwe teksten die volgens hun eigen zeggen uitdrukking geven aan de kernwaarden van de VU, waaronder de 'diversiteit', gaat het universiteitsbestuur mee met de tijdgeest en bekeert zich met de 'zorg voor de aarde' tot het klimatisme, dat als het ware een nieuwe wereldreligie is geworden.

Nieuwe religie: het klimatisme

Onder de kop “Klimaatactivisme als nieuwe religie?” stond er in het dagblad Trouw op 7 maart 2021 een artikel waarin ik onder andere las: *“Het klimaatactivisme vertoont soms religieuze trekken. ... De mensheid dient G'ds goede schepping zo goed als mogelijk te bebouwen en te bewaren en dus niet uit te buiten. Bij uitbuiting dient de mensheid dat op een goede wijze te bestrijden. Daarbij is er een valkuil dat deze strijd religieuze dimensies krijgt, zowel qua verering van 'Moeder Aarde' alsook qua onredelijkheid van de maatregelen om de terecht verfoeide uitbuiting tegen te gaan. ... Religie zonder de Eeuwige zelf centraal te zetten, leidt al snel tot angst en op angst gebaseerde beslissingen en kan ontaarden in zinloze schuldcomplexen en bijhorende, soms zelfs contraproductieve en fnuikende offers.”* En dat is nou precies wat we om ons heen zien gebeuren. Het redden van de aarde is voor velen inderdaad inmiddels een soort religie geworden. Voor haar volgelingen is het een nieuw evangelie, het klimaatevangelie, met de boodschap: ‘Opwarming van de aarde is het einde van de wereld en daarmee de grootste bedreiging voor de mensheid’, gebaseerd op de bestseller van de voormalige Amerikaanse vice president Al Gore. Dit boek ligt o.a. in het nachtkastje van het ‘Gaia Hotel’ in Napa Valley, in plaats van een bijbel. Volgens het klimaatevangelie kan de aarde en daarmee ook de mensheid alleen worden gered door de klimaatverandering een halt toe te roepen, maar de boodschap van de Bijbel is toch wel heel anders, want de eindtijdprofetieën hebben het helemaal niet over een wereldondergang door teveel CO₂-uitstoot! Met de gedachte dat de mens zelf instaat zou zijn om de aarde van de ondergang te redden door het opleggen van groene maatregelen, gaan de predikers van het klimaatevangelie volkomen voorbij aan wat G'ds Woord over de toekomst van onze aarde heeft voorspeld. De enige die de aarde en haar bewoners voor de ondergang kan redden is de Eeuwige zelf, de Schepper van hemel en aarde!

Oorzaken van de klimaatverandering

Al ruim 30 jaar wordt door wetenschappers, politici en mainstream media gesproken over de ‘opwarming van de aarde’ en de noodzaak tot het nemen van maatregelen. Men spreekt ook over het zogenaamde ‘broeikaseffect’ en men wijst daarbij regelmatig op smeltende poolkappen en hittegolven in Siberië. Gezien de historische winterstormen in bijna heel de Verenigde Staten met op grote schaal zeer strenge vorst en zelfs zware sneeuwval in zuidelijke staten die juist bekend staan als extreem heet en woestijnachtig kan daar nog moeilijk over een opwarming van de aarde gesproken worden. Het is eerder een verschuiving. De term ‘klimaatverandering’ vind ik daarom een toepasselijkere omschrijving van het probleem.

Dat dit daadwerkelijk een probleem is valt niet te ontkennen, maar de vraag wie dit probleem veroorzaakt heeft is nog steeds een voorwerp van discussie. De voorstanders van de klimaatmaatregelen zijn van mening dat de mens schuldig is aan de klimaatverandering, die volgens hen voornamelijk veroorzaakt wordt door de wereldwijde toename van de CO₂-uitstoot. Als hoofdschuldigen worden de boeren aangewezen en met name de veeboeren, en uiteraard ook de vleeseters en de automobilisten die op fossiele brandstoffen rijden. Ze zijn ervan overtuigd, dat de mens bezig is met het vernietigen van de natuur en moet daarom met behulp van drastische maatregelen worden gestopt. Toch zoals gezegd is het nog maar de vraag of de uitstoot van broeikasgassen daadwerkelijk de enige oorzaak voor de klimaatverandering is. Ik geef toe, dat dit één van de oorzaken is, maar niet de enige, en ook zeker niet de belangrijkste! Klimaatveranderingen zijn er al zolang de aarde bestaat, en alle eerdere klimaatveranderingen werden veroorzaakt door de natuur zelf, waar de mens helemaal geen invloed op had, zoals de beweging van de tektonische platen, zonneactiviteiten en kosmische straling. Er vond zelfs al op grote schaal CO₂-uitstoot en stikstof-uitstoot plaats toen er nog geen auto's, vliegtuigen en fabrieken bestonden en de mens nog niet eens wist wat emissie überhaupt was, maar die toen al veroorzaakt werd door geologische rampen, vulkaanuitbarstingen, bosbranden, moerassen enzovoorts. Als men nu de koeien aanwijst als de hoofdvervuilers, hoe groot moet dan wel niet de CO₂-uitstoot van de dinosaurussen geweest zijn? De hoofdveroorzakers van de huidige uitstoot van broeigassen zijn in elk geval niet de boeren en ook niet de burgers die vlees eten of iets langer douchen, maar de industrie en luchtvaart. Het is bijna niet te geloven, maar slechts 100 grote bedrijven zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 71 procent van alle CO₂-uitstoot, en juist die worden niet aangepakt! De meeste bedrijven doen aan greenwashing en stappen over

op zogenaamde groene producten, die feitelijk even schadelijk zijn voor het milieu en voor het klimaat zoals we in deel 2 van deze studiereeks hebben gezien.

Wie betaalt de rekening voor de vergroening?

Het klimaatbeleid, dat niets anders dan een enorme geldverkwisting blijkt te zijn, is al dertig jaar ineffectief, en toch gaat men ermee door! Ondanks miljarden aan investeringen in duurzame energie is het huidige wereldwijde uitstootniveau van broeikasgassen volgens een rapport van het VN-milieuprogramma bijna even hoog als het niveau dat tien jaar geleden voor een scenario zonder nieuwe klimaatmaatregelen werd voorspeld. Desondanks worden nu stappen genomen, die ongelooflijk veel geld kosten, maar slechts een verwaarloosbaar resultaat hebben. Dat geld moet echter de gewone man ophoesten, terwijl de elite vette winsten opstrijkt. Voor ons wordt alles duurder: het vervoer, het voedsel, de boodschappen in de supermarkt enz. Omdat het relatief goedkope gas verdwijnt en iedereen op gedwongen basis zal moeten overstappen op de veel duurdere groene bronnen, zal energie nagenoeg onbetaalbaar worden zodat iedereen straks in de kou zit en met koud water moet douchen. Gesubsidieerde groene energie drijft de energieprijzen op en maakt de armen armer en de rijken rijker! Volgens de klimaatelite mag het best wat kosten om de aarde daarmee uiterlijk in 2050 voor de ondergang te redden, zelfs als de welvaart en sociale rechtvaardigheid eronder moeten lijden! Honderden miljarden euro's die door de gewone huishoudens door middel van woekerprijzen en belastingverhoging moeten worden betaald, verdwijnen daardoor in de zakken van de multinationals, hetgeen tot een enorm verlies aan koopkracht leidt.

Een andere klimaatverandering

Ik heb er al op gewezen dat de klimaatevangelisten wel het groene evangelie verkondigen, maar de Wet van G'd als afgedaan en niet meer van deze tijd beschouwen. Als gevolg daarvan zien we daarom nu een andere klimaatverandering om ons heen, een geestelijke verandering van klimaat. Tegenover de opwarming van de aarde staat nu namelijk de verkilling van de harten! Als gevolg van de dwaalleer dat wij 'vrij zijn van de Wet', neemt de wetteloosheid in rase tempo toe: *"En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen!"* zegt Yeshua in מתתיהו Matityahu [Matthéüs] 24:12, NBV. NBG: *"En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen!"* Het Boek: *"Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meesten zal verkoelen!"* **Bahasa Indonesia:** *"Dan karena kedurhakaan dilipatgandakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin!"* Deze geestelijke ijstijd waarin wij ons nu al bevinden is overal duidelijk voelbaar. Velen zijn letterlijk ijskoud en gevoelloos geworden. Niet alleen de liefde tot G'd is verkild, waardoor het aantal Bijbelgetrouwe gelovigen piepklein geworden is, maar ook de liefde jegens elkaar verkilt! In toenemende mate zien ervaren wij de liefdeloosheid en zien we de haat, echtscheidingen, kerkscheuringen, vriendschappen en relaties die stuk gaan en de ene afwijzing na de andere. Ook dat is een klimaatverandering met grote gevolgen! En naast de letterlijke milieuvervuiling is er ook een geestelijke vervuiling, waar we iets aan moeten doen.

En daarom, lieve mensen, als wij willen dat de normen en waarden terugkomen in onze samenleving, dan is er maar één oplossing: wij moeten terugkeren naar de Tora, G'ds Wet, die de Almachtige ons gegeven heeft om de maatschappij leefbaar te maken, en volgens Zijn wetten en geboden leven! In 1 Korinthiërs 13:1-13 lezen wij, dat de liefde het belangrijkste is van alles. Zonder de liefde hebben we helemaal niets aan al onze kennis, talenten en gaven, want als wij ze met juiste uitwerking en op de juist manier willen uitoefenen, dan is dit alleen mogelijk als de liefde onze drijfveer is. Zelfs de belangrijkste bedieningen die we bekleden kunnen zonder de liefde niet verbergen dat we in wezen onvolmaakt zijn. Onze onvolmaaktheid, met name het gebrek aan inzicht in onze eigen fouten, leidt tot een onbarmhartige beoordeling van het gedrag van anderen, en daarom is het voor ons onmogelijk om over een ander te oordelen. Men hoort mensen nog wel eens klagen: "Ik doe mijn best om de CO2-uitstoot te verminderen en heb energiezuinige apparatuur en zonnepanelen aangeschaft, eet een dagje minder vlees en ga korter douchen, maar ondertussen gaan de burens wel met de vliegtuig naar de Tropen op vakantie!" Dat moeten we dus niet doen en niet elkaars controleur worden. Laten

wij daarentegen liever bij ons zelf te rade gaan in hoeverre wij een beroep kunnen en mogen doen op de vergeving en barmhartigheid van onze hemelse Vader.

Het afsmeaken van Zijn vergeving verplicht ons ertoe om zelf ook een vergevingsgezinde houding aan te nemen. Als wij dat niet voor elkaar krijgen, dan halen wij evenals de onbarmhartige dienstknecht alsnog G'ds oordeel over ons. Echte vergeving moet uit het hart komen. Wie zegt een gelovige te zijn, maar heeft de liefde niet, het baat hem niets, want dat is het namelijk, waar alles om draait: De liefde! Als je dus je naaste écht liefhebt, dan heb je ook de Eeuwige lief, en andersom! En pas dan kan de Eeuwige je gebruiken in Zijn dienst en pas dan kan je de gaven van G'ds Geest in je bediening toepassen, die Hij je heeft gegeven. Je kunt nog zo g'dsdienstig zijn, wonderen en tekenen doen en een hoge positie bekleden, maar als je de liefde niet hebt, heeft het voor G'd geen enkele waarde. Laten we dit goed tot ons doordringen!

De liefde die de Eeuwige in ons hart heeft gegeven, is g'ddelijke liefde, die op geen enkele wijze vergelijkbaar is met de menselijke liefde, die in de wereld wordt gevonden, die afhankelijk is van een aantal factoren. G'ddelijke liefde is een onvoorwaardelijke, gevende liefde, die verder gaat dan sympathie of genegenheid voor iemand die men aardig vindt. Menselijke liefde is vaak van tijdelijke aard, kan met de tijd verkoelen of onder bepaalde omstandigheden zelfs omslaan in haat! Hoe vaak zien we om ons heen niet relaties stuk gaan van mensen waarvan we altijd dachten: wat een leuk stel! Hoeveel aanvankelijk gelukkige liefdeshuwelijken eindigen niet vele jaren later met een vechtscheiding? Hoeveel vriendschappen lopen niet stuk? De beste vriend kan de grootste vijand worden als de liefde verkilt! Yeshua heeft het al voorgezegt, dat dit in de laatste dagen wereldwijd op grote schaal zal gebeuren: *“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen!”* (מתתיהו Matityahu [Mattheüs] 24:12). **Bahasa Indonesia:** *“Dan karena kedurhakaan dilipatgandakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin!”* Het is voor ons als gelovigen derhalve urgenter om deze klimaatverandering te bestrijden door terug te keren naar G'ds Wet om daarmee de samenleving weer leefbaar te maken.

De redding!

Gelukkig zijn wij als gelovigen voor onze redding niet afhankelijk van onze politieke leiders, maar van onze hemelse Vader. Door ons geloof in het offer van Yeshua en het houden van G'ds geboden hoeven wij, die de spoedige wederkomst van de Mashiach verwachten, niet bang te zijn dat de wereld zal vergaan door de opwarming van de aarde. Klimaatverandering is wel een probleem dat we niet moeten negeren, maar het betekent zeker niet het einde van de wereld, want Yeshua heeft gezegd: *“Als deze tekenen gaan gebeuren, richt uw hoofd dan omhoog want uw verlossing gaat komen”* (Lukas 21:28). **Bahasa Indonesia:** *“Namun ketika hal-hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah kepalamu sebab penebusanmu sedang mendekat!”*

Conclusie

De klimaatideologie heeft drie takken: een politieke tak, een spirituele tak en een commerciële tak. Het kostenverslindende, maar ineffectieve klimaatbeleid met als gevolg een enorm koopkrachtverlies en een toenemende armoede onder de gewone bevolking terwijl gigantische winsten naar de rijksten gaan vormt de politieke tak. Het groene geloof in Moeder Aarde, de groene theologie etc., die wel het redden van de planeet predikt, maar over de redding van de zielen zwijgt, vormt de spirituele tak. De milieuvervuilende en roofofbouwendelektroauto-industrie, zonnepanelen-industrie, windmolen-industrie, biovoedsel-industrie etc., die onze hele leefstijl, ons eetgedrag en ons koopgedrag wil veranderen, vormt de commerciële tak. Het klimatisme verandert onze hele samenleving, niet alleen in Europa, maar wereldwijd.

Natuurlijk moeten we onze ogen niet sluiten voor de milieuvervuiling en klimaatverandering, maar ons best doen om daar een einde aan te maken of in elk geval te verminderen. Daarom is mijn welgemeend advies aan u: geef gehoor aan de bijbelse opdracht om samen met ons allen de zorg over de aarde op u te nemen en haar te onderhouden, want dat is een Mitz'va. Natuurlijk moeten we geen roofofbouw plegen, maar rekening houden met de natuur, de flora en de fauna. Natuurlijk moeten we de uitstoot van giftige gassen zo veel mogelijk beperken of zien

te voorkomen. Wij hebben allemaal baat bij een zuivere lucht en een schoon milieu. Zet u ervoor in dat er minder bomen gekapt worden en plant zelf ook bomen in uw tuin, want hoe meer bomen er zijn, des te meer CO₂ uit de atmosfeer wordt gehaald! Steun de boeren en koop zo veel mogelijk landbouwproducten uit de eigen regio zodat er minder geïmporteerd hoeft te worden met luchtvervuilende vrachtliegtuigen. En uiteraard blijft het belangrijk om het afval te scheiden zodat er door hergebruik minder grondstoffen nodig zijn en is het ook in ons eigen belang alleen al vanwege het gezondheidsaspect goed om het consumeren van bepaalde producten zoals alcohol en frisdranken met teveel suikers alsook kant-en-klare maaltijden met een hoog zoutgehalte te beperken. Ik wil in dit verband ook nadrukkelijk op de bijbelse spijswetten wijzen, die onze hemelse Vader niet voor niets aan ons gegeven heeft.

Dus natuurlijk moeten ook wij als gelovigen bijdragen aan een schoner milieu, maar kijk alsjeblieft uit voor greenwashing! Laat u niet misleiden door reclamespots en laat u zich niet meeslepen in de heersende klimaatideologie! Doe niet mee aan zogenaamde milieuvriendelijke, klimaatneutrale, hernieuwbare en duurzame rages, die helemaal niet zo milieuvriendelijk, klimaatneutraal, hernieuwbaar en duurzaam blijken te zijn zoals ons wordt voorgespiegeld, maar rechtstreeks afkomstig zijn van de groene leugengeest en niets anders zijn dan log en bedrog! Ik heb helemaal geen probleem met het woord 'duurzaam', maar dan moet het ook echt duurzaam zijn en niet dat wat men tegenwoordig duurzaam noemt. Echt duurzaam bestaat niet meer. Weet u wat duurzaam was in de waarste zin van het woord? De oerdegelijke auto's, televisies, koelkasten, wasmachines etc. uit de tijd van voor de digitalisering, die 30 jaar en nog langer mee gingen! Dat was nog kwaliteit! Nee, laat u niet voor de gek houden en doe vooral ook niet mee aan de groene religie met de verering van Moeder Aarde!

De kernboodschap van deze studiereeks over de groene leugengeest is derhalve de nadrukkelijke waarschuwing van Sha'ul [Paulus] om waakzaam te zijn en vast te houden aan ons geloof, ook al wordt ons dit niet door iedereen in dank afgenomen: *"Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi! Stel u tegen hem teweer, gesterkt door het geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, G'd, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Mashiach Yeshua [Christus Jezus] deel te krijgen aan Zijn eeuwige luister. G'd zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen!"* (1 Petrus 5:8-11, NBG). **Bahasa Indonesia:** *"Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu, si iblis, berjalan sambil mengaum seperti singa, untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama sedang digenapkan di dalam persaudaraanmu di dunia. Dan Elohim segala anugerah, yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan kekal-Nya di dalam Mashiach Yeshua [Kristus Yesus], kiranya Dia sendiri akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu, setelah sedikit menderita. Bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya! Amen!"*

Werner Stauder